

GETUIGE SPEECH JAN



En zoals iedereen weet is al het begin moeilijk, ook deze speech, mijn eerst echte speech dus ik ben zenuwachtig.....slokje wijn!!!!

Het begon allemaal op de avond van 30 augustus 2017, toen ik werd uitgenodigd bij Paulo en Mark om te genieten van lekker eten en mooie wijnen. Maar de avond verliep toch net even anders want meneer Oliveira houdt wel van verrassingen.

Yvonne en Chris waren ook aanwezig en ik dacht bij binnenkomst, hé wat gezellig om Yvonne en Chris ook weer eens te ontmoeten.

Niets vermoedend gingen we aan tafel en genoten van de heerlijke kookkunsten van Paulo. Toen kwamen er twee pakje op tafel die Yvonne en ik moesten uitpakken.

Wij werden op deze manier gevraagd zijn getuigen te zijn. De manier waarop hij dit had bedacht en voorbereid is Paulo ten voeten uit!!

Kerel ik voel me trots en vereerd om jouw "best man" te zijn op deze speciale dag. Proost!!

Maar ook jou wil ik bedanken Mark met jouw gepassioneerde manier van schrijven en organiseren heb je deze dagen tot een feest gemaakt. Maar meer dan dat wil ik je bedanken voor het feit dat je in Paulo's leven bent gekomen en hem weer laat stralen.

Op jullie geluk mannen!!!

Tja en toen kwam de vraag of ik als best man iets over mijn ervaringen met Paulo wilde vertellen, mijn eerste gedachte was: waar te beginnen want we kennen elkaar niet alleen al meer dan 20 jaar maar als je eenmaal over Paulo begint te vertellen dan is er geen stoppen aan.

En toen kwam de mededeling dat de speech niet langer dan 10 minuten mocht duren, ok toen had ik echte stress want iets over Paulo vertellen in 10 minuten....tja laat ik zeggen dat je over Paulo boeken kunt schrijven....

Ik heb dus lang nagedacht over wat ik vandaag tijdens deze best man speech zou gaan vertellen.

Een tijdje geleden kwam ik op YouTube en Facebook een wel heel originele manier tegen, namelijk het zingen van de best man speech. Maar aangezien ik van mijn dochters niet eens mag zingen in de douche (ik mag eigenlijk alleen playbacken) zie ik toch maar af van deze versie.

Maar na mijn Queen act: van "I want to break free" die ik op de vrijgezellen avond van de mannen heb gedaan werd voor mij steeds duidelijker waar deze speech over zou gaan. Want de titel to break free past helemaal bij onze vriendschap.

Als goede vriend van Paulo heb ik kunnen ervaren dat hij enkele zeer bijzondere persoonlijke kenmerken heeft. Op de wedding website heeft u ze kunnen lezen!!

Aan de hand van deze persoonlijke bijzonderheden van Paulo ga ik jullie proberen te vertellen wat onze vriendschap voor mij betekent.

Iedereen die Paulo goed kent weet dat de volgende kenmerken helemaal bij hem passen:

“Spiritualiteit, moet wel een klik hebben, filosoferen, diepgang, positieve energie, kreeft, Boeddha, Yoga & Meditatie”

Deze serie bijzonderheden vormen voor mij de basis van onze vriendschap, deze eigenschappen maken Paulo voor mij echt bijzonder. Samen hebben we de afgelopen 20 jaar veel meegemaakt, met als hoogtepunt de geboorte van onze 4 prachtige dochters.

Toch waren er ook grote uitdagingen, zoals onze scheidingen en jouw “coming out” periode: in deze periode werd er veel gefilosofeerd en werd spiritualiteit een deel van ons leven. Door de klik die we onderling voelden en jouw positieve energie werd er vaak tot diep in de nacht gediscussieerd: de wijn en grappa waren onze vrienden.

Tijdens dit bewustwordingsproces ontdekten we de zin van het leven in het algemeen en in het bijzonder hoe belangrijk wij het vonden om te ervaren dat je altijd je eigen realiteit creëert. Als ik zo naar jouw realiteit kijk vandaag mag je met recht trots zijn op jouw pad.

De mensen die Paulo en mij kennen denken wellicht dat wij elkaar hebben leren kennen als collega's in de Horeca. Stiekem is dat natuurlijk ook zo.!!

Maar tijdens een van onze nachtelijke filosofische discussies over geboorte en dood, ik geef toe dat was 2 flessen Barolo 1985 en 4 glazen grappa's later, kwam Paulo met de verklaring voor onze unieke vriendschap:

“Weet je Jan ons levenspad loopt vaak zo synchroon, ik denk gewoon dat we elkaar daarboven in de hemel aan die bar “Highway to heaven” hebben leren kennen en onder het genot van een goed glas wijn elkaar een belofte hebben gedaan.

Ohh... zei ik en welke belofte dan?

Even een kleine verduidelijking:

“U moet weten dat Paulo en ik geloven dat iedereen zijn levensmissie vóór zijn geboorte bepaald en ook zijn ouders uitzoekt waar deze missie de grootste kans van slagen heeft”.

Laten we dan maar eens luisteren hoe Paulo's levensmissie is begonnen:

Het kleine zieltje met de naam Paulo zat aan de bar “Highway to heaven” en vroeg aan de barman, op aarde noemen we hem God, weet U ik wil ervaren hoe het is om **helemaal mezelf te zijn**.

Een van de andere zieltjes aan de bar met de naam Jan hoorde het verzoek van Paulo en zei: wauw das toevallig dat wil ik ook. Nou laten we elkaar dan helpen zei Jan en zo ongeduldig als hij was zei hij kom laten we gaan want ik heb mijn ouders al uitgezocht en jij Paulo?

Paulo twijfelde, je twijfelt broeder, wat is er? Na een korte pauze keek Paulo op en met een stralend gezicht zei hij...ik weet het: ik wil een grotere versie van mijn wens om helemaal mezelf te zijn. Ok, nu ben ik je kwijt zei Jan, wat bedoel daarmee?

Nou weet je misschien is het een idee om eerst een versie van jezelf te zijn die je niet wilt zijn om vervolgens helemaal te ervaren wat je hoogste versie van jezelf is. Wauw wat een super goed idee zei Jan. En weet je, ik weet mijn grotere versie al zei Jan.

Spannend zei Paulo laat horen....Nou weet je zei hij ik wil eigenlijk ervaren hoe het voelt om helemaal mezelf te kunnen zijn in relatie met anderen en in het bijzonder tot één geliefde...Ok, zei Paulo maar wat is dan je grotere versie?

Ik ga trouwen met een vrouw en ik zal mezelf helemaal verliezen in de relatie....later na de scheiding zal ik ervaren dat dit huwelijk mijn grootste zegen was omdat dit een van de mogelijkheden was om te ervaren wie ik wil zijn door eerst niet mezelf te zijn. Wauw wat een gave grotere versie zei Paulo.

Hmmmm... en die van jouw dan zei Jan?

Ook ik zal gaan trouwen met een vrouw en ook ik zal mezelf helemaal verliezen in de relatie, maar dan om een andere reden. Wat bedoel je met een andere reden?

Ik zal er gaande weg achter komen dat ik eigenlijk meer interesse heb in het mannelijk geslacht zei Paulo.

Dat is een wel een heel bijzondere manier om jezelf te verliezen zei Jan, maar weet je je bent ook een heel bijzondere ziel en daarom zal ik je helemaal steunen op jouw weg naar complete vrijheid.

En zo gezegd, zo gedaan, kwam vandaag precies 50 jaar geleden onze Paulo naar de ultieme realiteit om vandaag, samen met Mark te ervaren wat het betekent om helemaal zichzelf te zijn.

